



Samen naar school? Op weg naar een gemengde Rosa Boekdrukker!

Nieuwsbrief voor geïnteresseerde ouders

27 juni 2011

Ouders met ervaring

Dacht ik anderhalf jaar geleden dat ik de eerste ouder zou zijn, inmiddels zijn tientallen mij en dochter Jona, die ‘pas’ in oktober dit jaar naar de Rosa Boekdrukker gaat, al voorgegaan. Hier twee reacties op de vraag ‘En? Hoe bevalt het op school?’

Isja, moeder van Anaïs:

“Anaïs gaat sinds maart naar school en ze vindt het er heel erg fijn. Ze zit in klas 1/2B; drie dagen bij juf Jiske, twee dagen bij juf Natasja, die ze heel lief vindt. En de kindjes ook. De grote kinderen van 6 jaar vindt ze heel stoer, ze speelt vooral met de jongste kinderen. Ze houdt van muzikles (ze zingt thuis alle liedjes die ze op school leert), van gym (en doet dat thuis ook na) en eigenlijk vindt ze alles interessant, zoals knutselen, schilderen, buiten spelen enzovoort. Ook de overblijf lijkt altijd prima te verlopen: eerst even eten, dan lekker buiten spelen.

Wij zijn zelf heel tevreden over de school: het lesaanbod is divers en stimulerend, er is een open communicatie tussen ouders, leerkrachten en directie, en als ouder word je betrokken bij de activiteiten op school via een regelmatig verspreide nieuwsbrief die per email wordt gestuurd, maar ook aan het kind wordt meegegeven. Ook vonden wij het leuk dat van het vorige thema ‘Beroepen’ een film werd gemaakt die de ouders in de ouderkamer konden bekijken.

Eens in de zoveel tijd kunnen ouders ook meehelpen bij speciale activiteiten en sowieso is er elke ochtend even tijd om bij je kind te blijven in de klas.

De school ademt een aangename, rustige sfeer en steunt op een professioneel team. Wij hebben de indruk dat veel andere ouders van nieuwelingen er hetzelfde over denken.”

Marjo, moeder van Daniël:

“Toen ik mij opgaf voor het ouderinitiatief was Daniël het derde kindje op de lijst en de eerste van dit groepje dat naar school zou gaan. Het initiatief werd zo'n succes dat Daniël toch al in een goed gemengde klas terecht is gekomen. Wat ik zelf fijn vind is dat alle ouders hartelijk naar elkaar zijn en er een prettige sfeer in de gangen heerst. Daniël gaat sinds maart naar school en is ook enorm enthousiast. Elke dag stormt hij het lokaal binnen om aan juf Miriam of meester Werner te vertellen wat hij allemaal beleefd heeft: "Juf, ik heb geslapen!" Onlangs was er een vrij lange vakantie en hij vond het maar niets dat hij niet naar school kon.

Erg leuk zijn de verschillende projecten/thema's waardoor de kinderen op speelse manier van alles leren. Zo was er het thema ‘Kleding’ met een echte modeshow als slot waar Daniël vol trots aan meedeed. Daarna het thema ‘Beroepen’ (dokter in 1/2a) en kwam hij thuis met verhalen over pilletjes maken, apotheker, botten, maag, wachtkamer etc. Leuk was de film die de ouders konden zien in de ouderkamer. Nu staat er een ‘echte’ tipi in de klas vanwege het thema ‘Indianen’. Ook de muziklessen met meester Gabor vindt hij geweldig en hij komt thuis met allemaal nieuw geleerde liedjes. Kortom: zowel Daniël als ik zijn zeer tevreden met de keuze voor de Rosa Boekdrukkerschool!”