



## Samen naar school? Op weg naar een gemengde Rosa Boekdrukker!

*Nieuwsbrief voor geïnteresseerde ouders*

13 december 2010

**Ze speelde vroeger vaak schooltje met haar zus en ze kroop tijdens de eindmusical van groep 2 in de huid van een juf. Niet vreemd dus dat Marieke van Gosliga (1983) juf is geworden. Alhoewel, ze koos niet direct voor de Pabo.**



*Marieke leest voor*

### **Dus geen Pabo.**

Het werd eerst Taalwetenschappen in Tilburg, specialisatie interculturele communicatie. Maar het juf willen worden bleef kriebelen. Alle onderwijsvakken vond ik tijdens die studie gewoon het allerleukst. Dus ben ik erna alsnog de Pabo gaan volgen.

### **In Tilburg ook?**

Ja, maar ik wilde graag naar Amsterdam. Ik ben opgegroeid in Amstelveen en ik heb veel vrienden en mijn vriend in Amsterdam.

### **Maar je had nog geen baan.**

Nee. Maar bij de eerste sollicitatie – in 2008 - was het meteen raak. Er kwam een derde kleutergroep op de Rosa Boekdrukker en die was voor mij. Wie krijgt nu zo'n kans?

### **Leuk, groep 1/2?**

Zeker! Al die verhalen die je van die kleuters hoort, die onbevangingheid, dat rollenspel waar ze helemaal in op kunnen gaan. En de school bevalt me ook goed. We hebben een leuk team en hier op de gang werken we veel samen. Vier à vijf keer per jaar hebben we een thema waar we aan werken.

### **Welke thema's zijn er zoal?**

Dit jaar was het eerste thema de dierentuin. Dat bouw je in zes weken samen met de kinderen helemaal uit én op in de themahoek. We hebben hier een dierentuin gebouwd, inclusief hokken, toegangskaartjes en al, en er waren verschillende rollen te verdelen. Van de oppasser en de gids tot de verzorger en degene die de kaartjes verkoopt. We proberen de kinderen ook echt zelf op ideeën te laten komen. Het volgende thema – in januari – is kleding. Dan kun je veel verschillende onderwerpen aankaarten: meten, in de winkel, kleding maken. Verder komen ook nog beroepen en piraten (het fantasiethema van dit schooljaar) aan bod. Naast natuurlijk Sinterklaas, Kerst en dergelijke. Dat wordt natuurlijk altijd gevierd!

*In de klas bij juf Marieke*

