



Samen naar school? Op weg naar een gemengde Rosa Boekdrukker!

Nieuwsbrief voor geïnteresseerde ouders

15 november 2010

Stand van zaken

De meest gestelde vraag van ouders is ‘hoeveel kinderen in de leeftijd van mijn kind gaan er ook naar de Rosa Boekdrukker?’ Dat zou ook mijn meest prangende vraag zijn. En ik vind het dan ook fijn dat Jona, die pas in oktober 2011 gaat, inmiddels al een leuk groepje mee krijgt. Dus hier de stand van zaken.

Op mijn Lijst van Geïnteresseerde Ouders staan nu 76 kinderen genoteerd, waarvan een behoorlijk deel is ingeschreven. Laatst kreeg ik via de coördinator op de Rosa Boekdrukker nog een lijst met namen van ingeschreven kinderen door, die niet bij mij bekend zijn. Geweldig, want dat betekent dat er meer mensen interesse hebben en/of hun kind inschrijven dan bij mij bekend zijn.

Wat wel bekend is bij mij, krijg je hier te lezen. Onthoud dat de meeste ouders tussen de 2,5 en 3,5 jaar inschrijven.

Geboren in:

december 2006 t/m maart 2007: elf ingeschreven kinderen;
april t/m augustus 2007: negen inschreven, zeven met interesse in de school;
september t/m december 2007: drie ingeschreven, vijf met interesse;
2008: vijf ingeschreven, twaalf met interesse.

Daarnaast komen er dit schooljaar nóg acht kinderen via/door het initiatief op de Rosa Boekdrukker. En ook leuk: na 2008 volgen nog veel broertjes en zusjes.

Reacties van ouders

Robin (vader van Moen, die als eerste naar de Rosa Boekdrukker ging in september) over de eerste schooldag: “Moen is blij (en moe) en wij ook (moe). Het is allemaal erg

spannend maar ik heb een goed gevoel bij de school en bij Juf Marieke.”

Stefanie (moeder van Femke, die dit najaar naar de Rosa Boekdrukker ging): “Het gaat heel goed. Femke vindt het superleuk en wij zijn heel blij dat wij deze school hebben gekozen. Ook zijn er maar 17 kinderen in de groep van Femke - dat is heel fijn. Wij zijn nu met vakantie en Femke vroeg al wanneer wij weer terug gaan, zodat ze weer na school kan!”

Caroline (moeder van Manu, die staat ingeschreven voor najaar 2011): “Ik krijg steeds meer rust bij het idee dat mijn kleine Manu volgende jaar naar school 'moet'. Ik vind het nog steeds niet te geloven dat het zo snel gaat. Het is fijn om via de nieuwsbrieven nu al betrokken te raken bij de plek waar hij een groot deel van zijn jonge leven zal gaan doorbrengen.”

Ouderbijeenkomst

Ouders met kinderen die geboren zijn voor juli 2007 heb ik op zondagochtend 12 december uitgenodigd voor een gezellig samenzijn bij mij thuis. Er is nog plek, voor wie zich niet heeft aangemeld (en graag even zeggen dat je komt in verband met de catering – afzeggen kan altijd nog). Is je kind net na juni jarig? Er komt over enige tijd ook een bijeenkomst voor deze kinderen. Sta je echt te popelen om andere ouders te ontmoeten, kom gerust wel langs (ik moest ergens een grens trekken vanwege de omvang van mijn huiskamer, maar die grens is niet heel strikt).