



Samen naar school? Op weg naar een gemengde Rosa Boekdrukker!

Nieuwsbrief voor geïnteresseerde ouders

19 september 2010

De aftrap

Twaalf maanden geleden kwam het managementteam van de school bijeen om de voorbereiding van de scholenmarkt op 7 oktober 2009 in Club Rainbow ter hand te nemen. De scholenmarkt zou plaatsvinden onder het motto 'Om de hoek naar school' en was vooral bedoeld voor ouders die nog een keuze voor een basisschool moesten maken voor hun kind.

De scholenmarkt zou voor de Rosa Boekdrukker de aftrap worden van het initiatief om de school nog kleurrijker te maken dan hij al is. Samen met Shirley Brandeis produceerden we een folder en



Samen naar school?
Op weg naar een gemengde
Rosa Boekdrukker!

De eerste folder

stelden een informatiemap voor belangstellende ouders samen. Tijdens de markt konden ouders intekenen voor een nadere kennismaking met de school. Een flinke groep meldde zich aan, Shirley's lijst met belangstellende ouders groeide, zij verstuurde de eerste nieuwsbrieven en

maakte een weblog aan over het ouderinitiatief.

De eerste bijeenkomsten

In november werden twee informatieavonden gehouden. Belangstellende ouders maakten kennis met elkaar, praatten over hun opvattingen over onderwijs en opvoeding en over hun verwachtingen die zij van een basisschool hebben. De toenmalige stadsdeelvoorzitter van De Baarsjes, Godfried Lambriex, ondersteunde enthousiast het initiatief. Hij opende de tweede bijeenkomst en trakteerde op kleurrijk gebak.

De eerste inschrijvingen

Na de informatieavonden verzorgden Alice Focke en ik voor vele ouders een rondleiding door de school, werden de eerste kinderen ingeschreven en werd een tweede folder samengesteld. Het ouderinitiatief sloeg aan!

Theater op school!

Om de toekomstige ouders en kinderen nog eens bij elkaar te brengen, organiseerden we op een zondag in april een theatervoorstelling. De Toverknol speelde *De prinses met de dikke bips* in het spellokaal van de school.



De eerste kinderen naar school

In het voorjaar van 2010 verzuchtte ik verschillende keren dat ik het liefst zou zien dat er al een groepje kinderen vanuit het initiatief bij de start van het nieuwe schooljaar in een kleutergroep zou beginnen. Deze wens leek niet haalbaar, totdat zich onverwacht een aantal ouders meldde die hun kinderen aan de school wilde toevertrouwen. Die kinderen zitten sinds kort in de groep bij juf Marieke.

In de loop van het schooljaar zullen veel kinderen vanuit het initiatief dezelfde stap gaan maken. Zelfs zoveel dat er in elk van de drie kleutergroepen 4-jarigen geplaatst worden.

Een mooie afspiegeling

Het ouderinitiatief sloeg aan, schreef ik hiervoor. Nu, in september 2010, is de conclusie dat het ouderinitiatief om de Rosa Boekdrukker nog kleurrijker te maken heel succesvol is! Aan het einde van het schooljaar 2010 – 2011 zal de onderbouw van de school een mooie afspiegeling zijn van de populatie van de buurt.



In samenwerking met Shirley hebben wij hard gewerkt om dit doel te bereiken.

Maar, we hadden de wind ook een beetje mee, doordat een aantal ouders met hun kinderen onverwacht niet terecht kon op de school van hun eerste keuze.

Bso

De nieuwe groep kinderen brengt ook met zich mee dat de vraag naar buitenschoolse opvang toeneemt. De druk wordt groot. In de Pionier zijn wachtlijsten en er is geen mogelijkheid om een ruimte in school beschikbaar te stellen. Shirley maakt nu een overzicht van buitenschoolse opvang in de buurt. Daarmee is wellicht een nieuw initiatief van start gegaan: zo dicht mogelijk bij de school voldoende en goede buitenschoolse opvang realiseren. Voor de eerste ouders die met deze kwestie te maken krijgen misschien interessant om op te pakken. Heb je ideeën of suggesties? Laat ze ons weten!

Betrokkenheid

Om al onze nieuwe ouders bij de school te betrekken, ontvingen zij een uitnodiging voor een open ochtend in de onderbouw. We blijven de betrokkenheid vasthouden en ouders zo goed mogelijk informeren. We blijven ons inzetten om de school kleurrijker te maken en te houden. Ideeën daarvoor zijn ook natuurlijk van harte welkom.

Alle nieuwe ouders en hun kinderen wensen wij nog maar eens een goed schooljaar toe!

Gerard Prenger
Directeur Rosa Boekdrukker