



Samen naar school? Op weg naar een gemengde Rosa Boekdrukker!

Nieuwsbrief voor geïnteresseerde ouders

3 september 2010

Juf Miriam

In een serie interviews zullen medewerkers van de Rosa Boekdrukker, waaronder alle juffen van de groepen 1/2, aan het woord komen. Dit keer Miriam de Moel.

Juf worden

“Juf worden was als klein meisje al mijn droom. Veel meisjes zeggen dat ze later juf willen worden, maar bij mij is het idee altijd gebleven. Op de middelbare school wist ik dus al dat het de PABO moest worden.”

Breda-Amsterdam

“Ik ben geboren en getogen in Breda. Na de PABO solliciteerde iedereen in Brabant, dus de banen lagen er niet voor het oprapen. Voor de grap heb ik het in Amsterdam geprobeerd. En toen werd ik hier aangenomen! Ik dacht wel even ‘oei’, maar ook – gesteund door mijn familie en vriend – ‘gewoon doen’! Nu vervang ik al een jaar een zieke juf en heb het ontzettend naar mijn zin, zowel in deze stad als op deze school.”

School

“Een kleurrijke school, stond er op de website. En dat is het. In Brabant zijn de scholen wit. Hier zitten voornamelijk Marokkaanse en Turkse kinderen. Ik weet nu dat dat niet anders is dan wat ik gewend ben. De kinderen spreken de taal goed – sommige kleuters kennen het alfabet al en kunnen al spellen - en de ouders zijn betrokken. Met mijn collega’s werk ik ook heel gezellig en goed samen.”

Overstap

“Fijn is dat de peutergroep nu tegenover de kleuters zit, zodat de kinderen al een beetje

met je bekend zijn. Een bekende overstap is prettig, zie ik. Daarom zou ik het aanmoedigen als meer ouders hun kinderen van de Pionier naar de Rosa Boekdrukkerschool doen. We zitten naast elkaar!”

De kinderen

“De kinderen geven me zo’n energie. Die lach, daar doe je het voor. Ze floepen er ook van alles uit. Zo grappig.”

De les

“We werken met thema’s en deze maand is dat ‘familie’. Dat thema is verwerkt in de lessen en je ziet het terug in het lokaal. Aan de muur hangen babyfoto’s van de kinderen die ze mochten meenemen. We hebben poppenkastpoppen van familieleden gemaakt. En op de woordmuur hangen alle namen van familie- en gezinsleden met naam en plaatje. Van woorden met de letter m (van mama) en p (van papa) mochten de kinderen een tekening maken.”

Welkom

“Iedere ouder is welkom voor een rondleiding en kennismaking met de school. Pas als je hier binnen bent, kun je je een idee vormen van hoe het hier is. Dus kom eens langs!”

