



Samen naar school? Op weg naar een gemengde Rosa Boekdrukker!

Nieuwsbrief voor geïnteresseerde ouders

22 maart 2010

Ingeschreven – de tussenstand

De Lijst met Kinderen die zijn Ingeschreven (LKI) groeit en groeit. Elke keer als ik het leuke bericht krijg ‘wij gaan ook’ kan ik weer een naam op de LGO (Lijst van Geïnteresseerde Ouders, die nu ruim vijftig kinderen telt) rood kleuren.

De stand is nu zeven ingeschreven kinderen. Vier jongens, drie meisjes. Allen geboren in 2007. Een goede tussenstand, als je het vergelijkt met eerdere andere ouderinitiatieven in de buurt. Uit het geboortjaar 2006 zijn er ook enkele geïnteresseerden. Het is nog afwachten of zij ons voor willen gaan - ik benadruk altijd dat de ‘rest’ snel volgt.

Ook leuk zijn de positieve reacties van ouders na een rondleiding op school.

“Wat ons betreft is de Rosa Boekdrukker een prima school voor onze zoon, en wij hebben dan ook besloten om hem in te schrijven,” mailde de een. En een ander, die diverse scholen in de buurt bezocht: “Toen ik hoorde over de Rosa Boekdrukkerschool was ik meteen enthousiast en na de rondleiding helemaal. Ik heb besloten: mijn zoon gaat daar naar toe!”

Bijeenkomst

Op zondag 14 maart kwamen enkele ouders bijeen voor een gezellig samenzijn. Met kinderen, bij mij thuis. Niks formeels, geen toespraken of vragenrondjes, maar gewoon praten (respectievelijk spelen) met elkaar. Er werd natuurlijk veel over

schoolkeuze in het algemeen en de keuze voor de Rosa Boekdrukker (die ongeveer de helft van de aanwezigen al heeft gemaakt) in het bijzonder gesproken. Hier een fotoverslag:



Theater op school: 18 april

Als je nog niet hebt opgegeven, maar wel graag naar de voorstelling ‘De Prinses met de dikke bips’ wilt komen, mail me dan even. Op zondag 18 april om 16 uur komt theater De Toverknol naar de Rosa Boekdrukkerschool. Inloop (en schmink) vanaf half vier. Speciaal voor ouders met interesse in de school (en zoals altijd vrijblijvend).